

## Café "De Halve Maan" aan de Slotsedijk te Poortugaal.

De geschiedenis van "De Halve Maan", soms café en soms koffiehuis genoemd is terug te vinden tot circa 1830.

De oudst bekende eigenaar moet Pieter Barendrecht geweest zijn, volgens zeggen was hij een chirurgijn uit Alphen.

In 1839 wordt Anna Krijger, de weduwe van Willem van Gelder, in het kadaster vermeld. Beroep: Herbergierster te Poortugaal.

Tot ongeveer 1880 is er verder weinig bekend over "De Halve Maan".

Rond 1880 wordt als kastelein M. Groenendijk genoemd.  
In de daar op volgende jaren breekt er drie keer brand uit.

Op 4 februari 1882 schrijft Ary Vermaat uit Poortugaal in zijn dagboek:  
Heden avond brandde met goed succes de woning van kastelein M Groenendijk "De Halve Maan" geheel af.

Voordat de tweede brand uitbreekt is Willem Struijk, die gehuwd is met Huiberta Adriana Huijgen uit Rhoon, de nieuwe eigenaar van "De Halve Maan".

Ze krijgen 11 kinderen.

Willem.                   Koster van een kerk te Charlois.

Pieter (Piet)           Zuivelhandel te Delft.

Jan                       ?

Huibrecht (Huib)      Rijwielhersteller/ garagebedrijf te Rhoon. (Nu: Palsgraaf)  
                                  Gehuwd met Corlien Man in 't Veld.

Maarten (Marius)      Tuinder aan de Varleweg te Poortugaal.  
                                  Gehuwd met Cornelia Neeltje v.d. Schee, dochter van Boudewijn v.d. Schee en  
                                  Anna Adriana Groenenboom, logementhouders van café-restaurant "Het Wapen  
                                  van Rhoon".

Elisabeth (Bets)

Maartje

Cornelia (Neel)        Gehuwd met Jan Nootenboom uit Rhoon.

Alida (Ali)

Adriana (Jaantje)     Gehuwd met Willem de Boer, beurtschipper van de "Vier Gebroeders" te  
                                  Poortugaal.

Maria (Marie)         Gehuwd met Jan Hoek. Zij hebben enige tijd gewoond in het verbouwde gedeelte  
                                  van "De Halve Maan".

In 1887 breekt er weer brand uit.

Vermaat noteert: 22 augustus 1887. Hedenmorgen werd de herberg "De Halve Maan", bewoond door W. Struik, door brand vernield. Oorzaak onbekend.

En in 1889: 23 september. Hedenmiddag brak er brand uit in de schuur van Koffiehuis de Halve Maan. Door spoedige hulp mocht het gelukken het woonhuis te behouden.

Na politieonderzoek komt aan het licht dat de brand is aangestoken door de 18 jarige dienstbode M.K. uit Pernis, omdat ze geld had gestolen. Ze dacht dat men zou denken dat het geld verbrand was. Ze viel echter door de mand en ze kreeg drie jaar gevangenisstraf.

Nadat Willem Struijk is overleden, wordt zijn vrouw Huiberta Adriana Huijgen, als eigenaresse genoemd.

Na het overlijden van H.A. Huijgen wordt het café gesloten. Circa 1915.

Het café-gedeelte wordt verbouwd tot woonhuis en er wordt een keuken met plat dak aangebouwd Maria Struijk , die getrouwd is met Jan Hoek, gaat er wonen. (zie foto)

Op de foto staan v.r.n.l. Marius Struijk, die alleen in het linkergedeelte woont, Jan Hoek, zijn vrouw Maria Struijk en hun kinderen Jaap en Wil (met speelgoedpaard).

Marius Struijk trouwt op 22 juni 1922 met Cornelia Neeltje van der Schee, dochter van Boudewijn v.d. Schee en Anna Adriana Groenenboom, logementenhouders van café- restaurant "Het Wapen van Rhoon". Ze openen een buurtwinkeltje, waar je de dagelijkse boodschappen en snoepgoed kunt kopen. Marius blijft tuinieren aan de Varleweg, zijn vrouw Cor zorgt voor het winkeltje.

Intussen is de familie Jan Hoek verhuisd naar Charlois.

Het gedeelte waar Jan Hoek woonde wordt verkocht aan Piet Hordijk, die nog een deel laat aanbouwen, waarin hij een café begint, dat eveneens "De Halve Maan" wordt genoemd.

Erg lang heeft dit café, dat oudere Poortugalers zich nog herinneren, niet bestaan. In 1936 of 1937 wordt het café gesloten.

Het café-gedeelte wordt verbouwd tot woonhuis, waar Gerrit van Deelen uit Poortugaal gaat wonen. Hij is getrouwd met Maaïke Hordijk, dochter van Piet Hordijk.

Tot zover de geschiedenis van "De Halve Maan".

Nog wat informatie van de jaren daarna.

Het buurtwinkeltje wordt in de zomer van 1944, wegens gebrek aan van alles, gesloten.

Marius Struijk gaat in 1972, nadat zijn vrouw in december 1971 is overleden, wonen in het nieuwe bejaardencentrum "De Klepperwei" te Rhoon.

Het huis krijgt een opknapbeurt en Boudewijn Struijk en zijn vrouw Gerrie Verschoor gaan er wonen. In het middengedeelte woont in die tijd (1972) Adriaan Hordijk. Zijn ouders zijn dan al overleden. Later wonen er nog enkele anderen.

Als zijn vrouw is overleden wordt de woning van Gerrit van Deelen verkocht. (Circa 1988). Hij gaat wonen in Poortugaal (dorp).

Na vele jaren van onduidelijkheid over de toekomst van het gebied Slotsedijk, Groenedijk, moeten in 1990 vele woningen wijken voor de aanleg van een Goederendistributiecentrum.

Zie de bijlagen en enkele foto-afdrukken.

Als daar belangstelling voor bestaat dan kan Kor van Pelt de originele foto's lenen voor professionele afdrukken .

B.H. Struijk

WERKGROEP  
"VALCKESTEYN"

---

maandag, 16 december 1985

Het Openbaar Lichaam Rijnmond heeft vandaag, maandag-  
avond, 16 december, besloten om het gebied ten zuiden van de  
Zuidelijke Randweg, inclusief het 'tijdelijk' ECT-terrein aan de  
Groenedijk de bestemming te geven LANDSCHAPSINRICHTING.

Het is nu zeer waarschijnlijk dat het goederendistributie-  
centrum er niet zal komen en dat met de bebossing van ons  
woongebied reeds in 1986 een begin kan worden gemaakt.

Het Bestuur van VALCKESTEYN,

Prof. Dr. J.W. Oerlemans, voorzitter

In 1972, toen wij aan de Slotsedijk gingen wonen, was er al sprake van dat er in de buurt een containerterrein zou komen.

Lange tijd gebeurt er weinig of niets, maar rond 1984 wordt dit onderwerp weer actueel.

De gemeente Rotterdam maakt plannen voor de aanleg van een z.g. goederendistributiecentrum ten zuiden van de A15, tussen de Slotsedijk en de Kleidijk.

De bewoners in en rond dit gebied gaan een onzekere toekomst tegemoet, maar als Floor Koster, die vlak bij ons woont in het oude huis van Aart Roest, toestemming krijgt om het oude huis af te breken en een nieuw tuindershuis te laten bouwen, zakt de onrust een beetje.

Men zal toch geen bouwvergunning afgeven als het betreffende huis binnen afzienbare tijd gesloopt moet worden ?

Op 10 juli 1985 ontvangen de bewoners van de Slotsedijk een brief van de gemeente Rhoon waarin vermeld wordt dat voor het eind van het jaar een riolering zal worden aangelegd en omdat er dan een sleuf gegraven moet worden, zal er gelijktijdig kabeltelevisie komen.

Het lijkt erop dat alles met een sissert afloopt, want als er voor het eerst in de Rhoonse geschiedenis een riolering wordt aangelegd en dat er bovendien kabeltelevisie komt, dan zit het wel goed.

Je gaat toch geen onkosten maken als binnen een paar jaar alles weer moet verdwijnen ?

Als klap op de vuurpijl maakt het Openbaar Lichaam Rijnmond bekend dat het door 'Rotterdam' bedoelde gebied voor een distributiecentrum de bestemming LANDSCHAPSINRICHTING heeft gekregen.

Zie de brief op de volgende pagina..

In de buurt heerst zo ongeveer een hoerastemming. Iedereen gaat vol goede moed aan de slag om uitgesteld onderhoud, reparaties, veranderingen of vernieuwingen aan zijn woning uit te voeren.

Maar we hebben te vroeg gejuicht !

Kort daarop raakt alles in een stroomversnelling.

'Rijnmond' is niet tegen 'Rotterdam' opgewassen en geeft toe.

De Rhoonse gemeenteraad protesteert tegen het Rotterdamse plan en belooft alles te zullen doen om de komst van een distributiecentrum tegen te houden. Burgemeester Temmink van Rhoon laat zich tijdens een z.g. geheime bespreking met burgemeester Peper van Rotterdam dronken voeren en helpt alle mooie Rhoonse plannen om zeep.

Sommige wethouder roepen nog steeds dat ze zich tot het einde toe zullen blijven verzetten, maar uiteindelijk bepaalt 'Rotterdam' de toekomst. 'Rhoon' staat werkelijk met lege handen.

Zelfs de nieuwe straatnamen mogen niet door Rhoon benoemd worden.

De werkgroep of actiegroep Valckesteyn, waarvan bijna iedereen die er belang bij heeft, lid is, heeft ook niets bereikt. Andere locaties die door Valckesteyn werden genoemd als vervanging van het gebied aan de Slotsedijk, en waar later wel distriparken zijn aangelegd, o.a. in het Botlekgebied en op de Maasvlakte, werden door Rotterdam als te klein, onrendabel of te duur van tafel geveegd.

Tegen 1990 hebben de meeste boeren, tuinders en anderen hun grond aan Rotterdam verkocht. Begin 1990 beginnen zware vrachtauto's zand aan te voeren, men begint sloten te dempen en zandpalen te 'slaan'.

De bewoners begrijpen intussen wel dat ze zullen moeten vertrekken.



Na anderhalf jaar leegstand worden de drie huizen van de v.m.  
"Halve Maan" gesloopt. (oktober 1991)



Kaart van 1906 waar café "De Halve Maan" vermeld staat.  
Gedeelte van kaart 523 van de Historische Atlas van Zuid-Holland.  
Deze atlas is in het bezit van de Oudheidkamer.

Foto van "De Halve Maan", na de eerste verbouwing. Circa 1915.  
Zie tekst op pag. 2 bovenaan.



afdruck font.



Bovenste foto: Jaren '80.  
De Slotsedijk gezien vanaf de Groenedijk.  
Het huis (Rechts) en de schuren zijn van Floor Koster  
Boven de schuren: Rechts Het huis dat in die jaren bewoond werd door  
B. Struijk. Links daarvan woonde Arie van Kampen, die getrouwd was met  
miep den Hoonard.

Onderste foto september 2004.  
De plaats waar vroeger café "De Halve Maan" stond.